



Kerstmis wordt nooit meer...

Het eind van het jaar is in zicht, een tijd waarin de geboorte van Christus gevierd wordt, een tijd van gezelligheid, lekker eten, feest en samenzijn. Het is ook een tijd van kaartjes sturen en ontvangen. Maar wie stil staat bij het feit dat er het afgelopen jaar ruim 150.000 mensen zijn overleden, kan bedenken dat er in ons land een veelvoud van dit aantal in rouw gedompeld kan zijn.

Mensen die wellicht opzien tegen de decembermaand, mensen die opzien tegen 'gezellig feesten'. Moet je genoemde mensen in deze periode nu een kerst- en/of nieuwjaarskaart sturen of niet?

Juist nu, in dagen dat de leegte en het gemis extra voelbaar zijn, kan een kaartje ter bemoediging belangrijk zijn. De situatie is dan wel veranderd, toch blijven het speciale dagen.



'Mijn vader verdient het om zó herinnerd te worden. Veelzijdig en kleurrijk!' Esmee de Vries

Een bijzonder prentje

Rouw en verdriet veranderen iemands leven grondig. Hoe? Dat is voor iedereen verschillend. Rouw is niet standaard; ieder doorloopt dit proces op zijn eigen manier. Dat is ook goed want verlies is een persoonlijke ervaring. Troostende woorden zijn hierbij niet weg te denken, maar vaak blijkt het moeilijk de juiste boodschap over te brengen.

Op www.persoonlijkerkanhaastniet.nl bieden wij mogelijkheden om tot unieke 'Ditbenik-kaarten' te komen. Zo persoonlijk, dat het ontvangen van zo'n kaart haast meer is dan woorden kunnen zeggen. Voor wie geen idee heeft wat men er op kan schrijven, hebben we inspiratieteksten gepubliceerd.

Wie een bijzonder kaartje wil maken ter nagedachtenis aan een overledene (een Ditbenik-prentje) kan hiervoor op deze website terecht.

In onze nieuwe webwinkel vindt u ook bijzondere cadeaus, troostgeschenken en hebbedingetjes, kaarsen, kettinkjes, engeltjes, muziekdoosjes, kaartjes, flessenpost, geurzakjes en armbandjes.

www.persoonlijkerkanhaastniet.nl

info@persoonlijkerkanhaastniet.nl - 0341 558984

Kerst blijft kerst en het wordt toch een nieuw jaar, al is het dan in een ander perspectief. Een hartverwarmende kaart krijgen is dan ook een groot gebaar, juist in deze moeilijke tijd. Het laat zien dat er iemand is die aan je denkt en om je geeft.

Niet alleen mensen die achterblijven na een overlijden, maar ook mensen in scheiding en mensen die te maken hadden met een miskraam zitten niet te wachten op een kerstkaartje met de boodschap 'Prettige kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar'. Onnadenkend een standaardkaartje sturen doet meer kwaad dan goed. Maar bewust je medeleven tonen, met een persoonlijke wens of 'hart onder de riem' kan erg veel betekenen voor de ontvanger van dat kaartje. Dát is medeleven, dat voelt als steun.

Omdat het juiste kaartje met daarbij een passende tekst vaak zo moeilijk te vinden is, hebben wij een aantal kaarten ontworpen voor wanneer een standaard kaartje niet voldoende is.

Deze kerstkaarten zijn te bestellen via de webwinkel, maar u kunt natuurlijk ook mailen of bellen voor meer informatie. De kaarten worden geleverd inclusief envelop. Prijs vanaf 1,95.



Een kaartje voor jou
In deze donkere dagen om samen met jou zorgen te dragen

